

Το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου στο Παλαιχώρι



ΑΡΧΕΝΤΙΟΥ, Gregoris Pieri of Lysi. Age 27 ; height 5' 6" ; slim build ; black hair ; dark complexion ; black mustache.

Lisi's AVXENTIOU Gregoria Pieri. Ηλικία 27 ετών, ύψος 5' 6" ; λεπτός παραστήρας, μαύρα μαλλά, μαύρη γρούπα, μαύρο μουστάκι.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

0 Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε στη Λύση, στις 22 Φεβρουαρίου 1928. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Λύσης, το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου και απούδασε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της ΕΡΓΑΔΑΣ.

Υπηρέτης στον Ελληνικό Στρατό με τον βαθμό του Εφέδρου Ανθυποπολοχαγού μέχρι τις 15.11.1953.

Μυήθηκε στον αγώνα της ΕΟΚΑ, στις αρχές Ιανουαρίου 1955, από τον ίδιο τον Αρχηγό Διγενή, στον οποίο έδωσε τον πόλο της στρατιωτικής του τιμής, αντί του καθιερωμένου δρουκού της ΕΟΚΑ. Έβρασε με τα φευδώνυμα Ζήδρος, Ρίγας, Άλια, Άρης, Ζώτας και Ανταίος.

Υπηρέτης ως τομεάρχης Αμμοχώστου - Βαρωάων στις αρχές του Αγώνα.

Την 1η Απριλίου 1955 καταζητήθηκε από τους Άγγλους για τη συμμετοχή του στον Αγώνα και μετατέθηκε στην επαρχία Κυρνηίας, όπου υπηρέτησε ως τομεάρχης της ΕΟΚΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1955.

Από τον Δεκέμβριο του 1955 διετέλεσε τομεάρχης Πιτσιλιάς, μέχρι τις 3 Μαρτίου 1957, που έπεισε μακόμενος.

- Το Κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου στο Παλαιχώρι έκτοτον. με υπόσεις του ίδιου, οι ανάδειξε τα διάφορα Μάτσος, Λακκός, Τερεβίνθης και Αντιόκης Παπούδηνος σε συνεργασία με τον Άνδρο Καραστή και την τακτή ομάδα του Στάρου Μιχαηλίου.
- Η αναστάτωση ήρθε από το «Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Ανάνα ΕΟΚΑ 1955-59» και την προτεραιότητα σημείωσε τον αριθμητικά ιδιόντα Αρετούσην, το 1997.
- Ο χώρος του Κρησφύγετον παρακαρμένος διέρχεται από τον Άνδρο και τη Μαρία Καραστή και ένδεικνε με τα δάντη της Ελένη Αναστόση Παπούσηκη, που διετέλεσε πάντα τους κινηρωνύμους της.



«Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Ανάνα ΕΟΚΑ 1955-59»

Σ' ένα
ύψωμα που
δεσπόζει τους
Παλαικώριού
βρίσκεται το
άγαλμα της
Κυπρίας
Μάνας, που
απενίζει τις
βουνοκορ-
φές της
Παπούτσας,
το ορεινό
καταφύγιο
του Γρηγόρη
Αυξεντίου
και των 17
ανταρτών
του, καθώς
και τα στενά δρομάκια
του Παλαικώριου,
όπου ο Αυξεντίου βάδισε
με συνοδοιπόρους τα 130
και πλέον, μέσην της ΕΟΚΑ,
της ΠΕΚΑ και της ΑΝΕ
Παλαικώριου.



Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ το Παλαικόρι κατέθεσε ενέχυρο τη ζωή των παιδιών του Κυριάκου Μάτσου, Μιχαήλη Καραοφτή και Νίκου Γεωργίου, οι οποίοι υπέγραψαν με το αίμα τους την αξιωσή τους για Ελευθερία της Κύπρου και Ένωσή της με την Ελλάδα.



Το Παλαικόρι, ένα από τα πιο γραφικά χωριά της ορεινής Κύπρου, στο κέντρο της Πίτσιλιδάς, είχε την τύχη να επιλεγεί από τον Γρηγόρη Αυξεντίου ως κέντρο του τομέα του και ο κατ' εξοχήν τόπος διαμονής του, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, από το τέλος του 1955 μέχρι τον Μάρτιο του 1957.

Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η ανάπτυξή του τοποθετείται στους Βυζαντινούς χρόνους με γραπτή αναφορά του στην ιστορία το 1297 ως Παλαιόν Χωρίον, όταν παραχωρήθηκε από τον Λουζινιανό Βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Β', στους Ιππότες της Μικρής Κομανταρίας.

Το πρωτικό κροφύγετο του πήρα ο Γρηγόρης Αυξεντίου στο Παλαιχώρι βρίσκεται στην καρδιά του χωριού, δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας, στο υπόγειο του σπιτιού του Ανδρέα και της Μαρίας Καραοθή.

Κτίστηκε με υπόδειξη του ίδιου του Αυξεντίου το καθοκάρι του 1956, μετά από διαταγή του Διγενή για κατασκευή κροφυγέτων και σε απίστια, εκτός εκείνων που υπήρχαν στις ορεινές περιοχές. Ο Διγενής υπέδειξε την κατασκευή αυτών των κροφυγέτων, για περισσότερη ασφάλεια των ανταρτών, με την εφαρμογή του γενικού σχεδίου «Εξόρμησης προς την Νίκη», οπότε οι έρευνες των Αγγλών θα ήταν πιο εντατικές.

Ήταν ένα σύμπλεγμα δύο κροφυγέτων. Το ένα βρισκόταν σε φούρνο και το άλλο κάτω από μια πετρόκτιστη σκάλα, η οποία εφαπτόταν με τον φούρνο. Η είσοδος του κροφυγέτου της σκάλας ήταν μέσα από το κροφύγετο του φούρνου. Στην πόρτα του ήταν επικοινημένες πέτρες, που αποτελούσαν συνέχεια της όλης τοιχοποιίας, έτσι που με το κλείσιμό της, ο τοίχος φαίνοταν ως ένα ενιαίο σύνολο. Η σύνδεση του χώρου του κροφυγέτου με το δωμάτιο του Αυξεντίου στο ανώγειο του σπιτιού γινόταν με κινητή σκάλα, από τρύπα στο πάτωμα, το κόψιμο της οποίας καθιυπόταν από τα δοκάρια.

Ο Αυξεντίου, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα, κατέλιε συχνά στο Παλαιχώρι, απ' όπου διηύθυνε τον τεράστιο



δωμάτιο του βρισκόταν πίσω ακριβώς από τον Αστυνομικό Σταθμό Παλαιχωρίου, όπου στάθμευαν και Άγγλοι στρατιώτες, των οποίων μπορούσε να επέλεγχε την κάθε κίνηση.

Για την απόκρυψη του πολεμικού υπικού της ομάδας του, άνδρες της ΕΟΚΑ Παλαιχωρίου διέθεταν, υπό την πλήρη πρωτική τους ευθύνη, κρύπτες στα κτήματά τους, στις περιοχές Αγγούποι, Ζουμάς και Βούναρος.

Την Πρωτοχρονία του 1957, μετά από τη μάχη της Ζωοπηγής, ο Αυξεντίου έφθασε πληγωμένος στο Παλαιχώρι, όπου υπήρχε η δυνατότητα περίθαλψής του.

Η αποτελεσματικότητα του κροφυγέτου αποδείχτηκε όταν στις 7 Ιανουαρίου 1957 ο Αυξεντίου το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια κατ' οίκον περιορισμού που είχαν επιβάλει οι Άγγλοι στρατιώτες στο χωριό αναζητώντας τον. Παρέμεινε τότε στο κροφύγετο μαζί με τους αντάρτες του Αντώνη Παπαδόπουλο, Αυγουστή Ευσταθίου, Μνά Μνά, Ανδρέα Στυλιανού και Φειδία Συμεωνίδη για 48 ώρες και οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να τους εντοπίσουν κατά τις εντατικές έρευνές τους που ακολούθησαν.



Ακόμα και τότε ο Αυξεντίου δεν γνωστοποίησε στους άνδρες του τη μυστική είσοδο του κροφυγέτου της σκάλας, που βρισκόταν στο χώρο όπου κρύβονταν, κρατώντας απόλυτα μυστική την ύπαρξη και δευτέρου κροφυγέτου.

Το κροφύγετο του φούρνου χαλάστηκε με εντολή του Αυξεντίου, όχι όμως και το κροφύγετο κάτω από τη σκάλα, το οποίο προγραμμάτιζε να ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν πρόλαβε όμως γιατί τον πράλαβε η αθανασία.